

Mine oplevelser som hundefører og tilskuer

Mit første Derby var i Herning i 1989. Der fik jeg min far til at lægge vejen forbi, men kun så vi kunne se hele forsamlingen komme tilbage fra finale slippet .

Det næste Derby jeg så, var også i Herning i 1995, hvor Senja´s Columbine vandt overbevisende og for mig med flere længder til de andre. I hende så jeg en hund, der selv kunne læse det terræn, hun gik på, så her måtte jeg have en hvalp. Der var bare et problem - jeg boede hjemme, og far er ikke den store setter fan, så der skulle forhandles. Enden blev, at hvis jeg flyttede ud, kunne jeg få en setter i hundegården.

Senja´s C Rex kom i hundegården. Da vi skulle vælge hvalp, kom min daværende bankrådgiver Mads Andersen også og hentede hvalp. Han ville gerne, om jeg ville gå med hans hvalp Senja´s C Kit på Derbyet, hvilket blev aftalt. Så 2 år senere fik jeg Kit i juli, og det må siges, at Mads ikke havde ladet Kit ligge i stuen hele tiden. Hun havde lært alle de unoder, der findes i bogen. Det var en sej kamp, som tog noget af toppen af hendes format, men det var nødvendigt. Hun skulle i første slip ud mod en setter tæve, som føreren kunne fortælle, aldrig havde stået stand, som han sagde. Men dommeren på holdet skar igennem og lugede ud efter første slip. Herefter fik de, som havde formatet og stilen i top, de chancer, som de skulle bruge. Terrænleder var Edvard Holm. Kit fandt sin fugl, og alt var som jeg havde håbet med hende. Rex havde hele livet lysten til at se fuglene lidt før, jeg gav lov til det, og det ville han også her.



Rex på VM



Siv på DM.... og hvilket DM

På anden dagen gik det slag i slag, og Senja´s C Tosca havde sit livs dag og vandt, Kit blev nr. 4.

Det blev aftalt at jeg skulle have et kuld hvalpe på Kit, så hun blev parret med den franske import Toby de Lécho de La Foret. Her fik jeg den lille undermåler Siv som jeg deltog med i 2006. Hun havde ikke næsen med den dag og misbrugte mange chancer. Her var jeg på hold med Idimum Rona, en smuk Pointer i snor og på marken en ren nydelse, hele Derbyet, som hun fortjent vinder. Hendes fuglearbejde resulterede i 3 komplette stand af 3 mulige. Jeg bestilte en hvalp, men brikkerne faldt lidt forkert, så der går nok nogle år, før jeg får en Pointer. Siv´s søster Matjø blev nr. 4.



Siv



Midtvejs Zidane th – med "mor" Bonni og "far" Loui tv.

I 2008 bliver jeg spurgt, om jeg ville føre Vilslevs Isse. Det var første gang jeg førte Pointer, hvilket jeg oplever som værende meget anderledes, end det, jeg kender. Mere løbende mindre forstand, det beskriver denne hund, som havde heldet med sig på Derbyet. På nær i sidste slip, hvor hun gik i skov og gik fra 4. til 6. Vinder. Senere blev hun solgt som fjeldhund, som nok også var der, hun ville passe bedst.



I 2011 kunne min ven Allan Folmer ikke selv føre Midtvejs Zidane og spurgte, om det var noget for mig. Jeg kendte Zidane fra en tur på fjeldet året før, hvor Zidane afsøgte fjeldet på bedste måde. Da jeg fik ham var alt ikke som jeg ville have det, og vi havde nogle samtaler om respekt for fugl og søg i samarbejde med mig. Til sidst så det ud til, at vi var enige. Da dagen kom for start var den gamle Zidane tilbage, og jeg måtte holde fløjten lidt væk. Han gik stort og godt, og efter 4. slip kom en af de lærte og roste hunden op blandt de store. Men vi måtte ud i 8 slip, og her slog han den lærtes hund på fugl, hvilket ikke gik stille for sig. Jeg måtte høre en meget erfaren hundefører diskutere højlydt med dommeren, han mente at vide bedre end dommeren.

Hvis der bliver for mange der går på prøve med så stort et ego, så vil mange nok ikke være med.

På anden dagen fik Zidane ikke det tærræn, jeg havde håbet på til første slip, og det blev noget rodet, da der var mere skov end åben mark . Han kom til omprøvning og fik vist, at han kan søge en mark af, som det skal gøres i en smuk stil med en meget langstrakt galop. Da feltet var meget stærkt, måtte vi nøjes med dukse pladsen.

Dette derby havde nogle meget store gangere i vinder feltet.

Som den skarpe læser måske har bemærket, så har jeg ført 3 hunde for andre med placering til følge og har også en hvis andel i en fjerde. Det er alle gangene lykkedes, fordi hundene ikke har været tilstrækkeligt dresseret, inden jeg har fået dem. Jeg har kun fået de for mig, vigtigste ting på plads , inden start.

Mine egne hunde har måske været for godt dresserede på tidspunktet for derbyet, de har alle været over 2 år !

Jeg kan godt se, at det er nemmere at lave et Derby, hvor alle får chance til fugl om foråret. Jeg så bare hellere, at hundene startede et år før, eller ikke kan deltage efter de er 2 år. Der kommer jo også en del, som ingen berettigelse har på et Derby. Der skal jo penge i kassen, men jeg tror, det vil være bedre at sænke pengestrømmen i udvalget. Drop alt det pjat med rater og lav i stedet adgangs krav og tilmelding en måned i forvejen. Det fungerer i andre lande.

Jeg sender stafetten videre til Aage Stenhøj Jørgensen

Med ønsket om fremgang og forbedring
Thomas Klit